



KERK & Leven

R

HEILIG HART
MARIA ASSUMPTA
O.-L.-VROUW
ONBEVLEKT
ONTVANGEN
SINT-KATARINA
SINT-KRISTOFFEL

0003 //0/0

FEDERATIE ASSEBROEK

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 — 2050 ANTWERPEN

7
2014

WEEKKRANT
12 FEBRUARI
JAARGANG 75
EDITIE 1010

We zetten een stap terug in de tijd. Begin jaren vijftig kon je achter de Astridlaan nog wandelen langs kasseibaantjes en landelijke wegen.

In het landschap zag je enkele oude hoevetjes met wat akkerland en verder vooral drassige paardenweiden. Lang zou dit evenwel niet meer duren.

Want er hing verkavelingskoorts in de lucht.

Een BPA Wit Zand zou vlug verandering brengen.

En het Bisdom was alert. Op 12 mei 1953 kreeg E.H.

Peene bij zijn benoeming tot pastoor van O.-L.-Vrouw

Onbevlekt Ontvangen in Ver-Assebroek meteen de

opdracht mee een hulpkerk te bouwen dichterbij het centrum toe.

Zijn oog valt op een grond langs de Dries, toen nog Bosstraat. Maar de eigenaar, baron Gillès de Pélichy, wil daar een school zien bouwen.

Wat zal het worden: een kerk of een school? Er is lang gepraat geweest en het resultaat was een compromis: eerst zou men een noodkerk bouwen die dan later een kleuterschool kon huisvesten.



KERK 6 COMMUNIE VOOR HERTROUWDE ECHTGESCHIEDENEN?

Het Duitse aartsbisdom Freiburg lanceert een pastoraal plan voor herintegratie van hertrouwde echtgeschieden, maar kreeg prompt lik op stuk uit Rome

SAMENLEVING

9 IS SCHALIEGAS NU EEN REDDER OF TOCH EEN RAMP?

De KU Leuven onderzoekt of het mogelijk en rendabel zou zijn om in Limburg schaliegas te winnen. In onze buurlanden is het gas alvast onderwerp van discussie



© Belga Image

17 BISDOMNIEUWS BRUGGE EEN TIENTAL HEILIGEN OP DE BROODPLANK GELEGD

De tijdelijke tentoonstelling in het Bakkerijmuseum in Veurne trekt bezoekers uit heel Vlaanderen en Nederland. Vooral gekende heiligen komen aan bod

KLEUTERSCHOOLTJE 'T SPARRENHOF 50 jaar springlevend

Het gebouw

Begin jaren vijftig. Het is de tijd van 'Domus Dei' en van de Bouw- en Ver-Assebroek. Een groep vrijwilligers van de Bouw- en Ver-Assebroek in een goed jaar tijd optrekken onder de leiding van enkele vaklui van aannemer Verhaeghe uit Loppem. Mgr. De Smedt komt het kerkje inwijden op zondag 29 april 1956.

In 1987 was een derde klasje nodig en kwam juf Annick erbij. Voor een vierde klasje kwam juf Leen het team versterken in 1990.

Er werd toen nog volop voor nieuwe gezinnen gebouwd, o.m. in de verkaveling Bergjesbos. Nu zijn er opnieuw drie klasjes en hoort het schooltje bij OLVA Steenbrugge.

Troeven

We polsten ook naar de troeven van het schooltje. Wat trekt de ouders aan? Wat vinden ze hier dat ze elders niet kunnen vinden? Behalve de eigen sfeer in de school, waarden de ouders de ruime en gemakkelijke parking die bovendien goed gescheiden is van de rijbaan.

't Sparrenhof: een knus en kleinschalig kleuterschooltje met vele troeven

Vanaf 1 januari 1958 worden er doopsels toegediend en huwelijken ingezegend. Een tiental jaren zal het gebouw als hulpkerk voor Ver-Assebroek worden gebruikt. Intussen is men verderop begonnen met de bouw van de grote kerk. Deze wordt toegewijd aan O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming, al vlug afgekort tot Maria Assumpta. Ze wordt door Mgr. De Smedt ingewijd op 5 mei 1967.

De hulpkerk is nu niet meer nodig voor de eredienst. Het gebouw wordt heringericht en links ervan wordt een bosje met sparren aangeplant. Als de kleuterschool en het parochiaal centrum starten ligt de naam dan ook voor de hand: 't Sparrenhof.

Het leven dag na dag

't Sparrenhof is een school op kleutermaat. Het schooltje staat apart. Hier zijn geen grote kinderen die de peutersjes omver lopen. Hier is nog tijd om kleuters op hun tempo te laten groeien. En de sfeer is familiaal: elke juf kent elke kleuter, en kleuters (en ouders) sluiten vriendschap over klas- en leeftijds grenzen heen. De kinderen krijgen veel aandacht. Het gaat er rustig en gemoedelijk aan toe. Omdat het een kleine school is, wordt regelmatig gewerkt met 'graadsklassen' waarin kleuters van verschillende leeftijden samenzitten. Dit bevordert niet alleen het werken op niveau, maar het stimuleert de kleuters ook om van én aan elkaar te leren.

De school is rustig achterin gelegen en het domein rond speelplaats en speelweide is goed en veilig afgebakend.

Maar dé grote troef is toch wel het speelbos! Waar in Brugge en omgeving kunnen peuters nog kennismaken met echte duiven, met een kwieke eekhoorn of een donzig konijn? Of paddestoelen uit de grond zien komen? In de typisch groene omgeving van 't Sparrenhof is voor het jonge volkje in elk seizoen héél wat te ontdekken!

Ruime parking. Mooi afgebakend domein. Speelbos.

De kleuterschool

Vele oudere inwoners van Maria Assumpta hebben het schooltje nog weten starten in de zestiener jaren.

Er was een tijdlang één klasje onder de dynamische leiding van juf Jacqueline Van Cappel. Het aantal kleuters nam vlug toe en er kwam een tweede klasje met juf Leen Stoens.

Er is ochtendopvang, een eetzaal, een slaapkas en middagtoezicht. De juffen vormen dan ook een hecht team dat veel tijd en aandacht heeft voor de behoeften van elk kind als het de wereld gaat ontdekken.

Zie ook:
www.tsparrenhof.be

Voor contact:
info@tsparrenhof.be